



## GROOTS EN ONVERGETELIJK

De marathon onder de Ride Outs: de European Posse Ride is uniek, er valt nauwelijks een rittenprogramma te vinden dat grootser is. Verslag van een avontuur zonder weerga, door Geert Van Gijsegem van het Antwerp Diamond Port Chapter.

De cijfers alleen al zijn erg indrukwekkend: 2 volle jaren voorbereiding met een team van vrijwilligers uit chapters van Antwerpen, Brussel, Edinburgh, Plymouth en Bridgwater. De inspanningen waren niet voor niets: 113 Harley-riders uit 23 landen (van Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi Arabië, Libanon, USA, Canada, Letland, Filipijnen tot nagenoeg elk Europees land) schreven zich in voor deze derde editie van de European Posse Ride. De dappere zielen stonden op 7 juli klaar voor een tocht die hen vanuit België zou brengen naar Nederland, Schotland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Andorra, Zwitserland tot Milaan, Italië. Niet voor doetjes, dit. De European Posse Ride mag zich met recht en rede de grootste H.O.G. Tour Ride van Europa noemen.

### Exclusieve Beatles

Het startschot werd gegeven op het koninklijk plein te Brussel met een parade door de stad. Diverse chapters stuurden een afvaardiging en de road captains van het **Belgian Metropole chapter**, aangevuld met deze van het Antwerp Diamond Port Chapter zorgden voor een vlekkeloze organisatie. Een eerste hoogtepunt, een galadiner in het restaurant van het Magritte museum. Op dag 3 kwamen we met de ferry aan in Newcastle, waar het Dunedin Chapter ons opwachtte om ons te gidsen via de kust en de Whiskey-trail naar Edinburgh. Een prachtige kustlijn en heuvelachtig landschap bracht ons naar de mooie stad Edinburgh en later op de avond naar Kirk, waar ons een partyzaal met live-band wachtte. De dag daarop was een vrije dag en het Dunedin chapter organiseerde drie Ride-outs voor de liefhebbers. De tocht verliep verder door het Lake district naar Liverpool. Het Beatles museum was exclusief afgehuurd voor de Posse riders, met buffet dan nog - de eerste maal dat zoiets toegelaten werd!

### Klaar voor de Monster Ride

De regen bleef ons achtervolgen en tot Poitiers konden we geen dag zonder regenpakken rijden. In Poitiers begon men aan de rit om 6 uur 's morgens voor de traditionele Monster Ride. Van een picknick bij zonsopgang in één ruk 600 kilometers verder, waar Lourdes op ons wachtte. Vanuit Lourdes volgden de spectaculaire bergritten over de Tourmalet, Col D'Aubisque en 4 andere cols naar Vielha in Spanje. Via een aantal andere cols, watervallen, loslopende koeien werd de weg verder gezet naar Carcassonne. Avignon was de volgende stop en het Avignon Bridge chapter had ons een verrassing beloofd. Een heuse wijn proeverij, en een party met een Moulin Rouge cabaret show. Onvergetelijk en opnieuw een bewijs dat H.O.G. één grote familie is.

### Via Alpen naar Milaan

De koers naar de Alpen werd ingezet via de Mont Ventoux. De Alpen brachten ons alles wat je van dergelijk magisch landschap mag verwachten, prachtige routes, uitzichten, het vele klimwerk deden de rijders naar adem smachten. Wat een beleving. Helaas was de laatste dag reeds aangebroken; via het Lago Maggiore bereikten we ons einddoel Milaan met een galadiner en sluitingsceremonie. De vele vriendschappen die voor het leven werden gesloten, de prachtige landschappen, de sfeer tussen de rijders maakten het opnieuw een avontuur om nooit te vergeten. Doodmoe keerden we terug naar de dagelijkse realiteit van het professionele leven, glimlachend achterom kijkend naar het moois dat we mochten beleven.

Meer info? Interesse in de volgende editie? Check de website [www.europeanposseride.com](http://www.europeanposseride.com)