



BEDANKT JEAN-PIERRE EN DANIËL!

OP DE LAATSTE Annual H.O.G.® Meeting in Breda kreeg het Flanders Field Chapter een eervolle vermelding wegens haar 20-jarig bestaan. Director Jean-Pierre 'Jiepie' D'Haene en Treasurer Daniël 'Big Daddy' Vandevoorde, twee van de stichtende leden van het chapter, besloten dat de tijd rijp was de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het chapter zette de twee vrienden voor het leven eind maart in de bloemetjes, een mooi moment om terug te blikken op twintig jaar motorgeschiedenis en een hechte vriendschap, met deze mooie woorden van het chapter: "In 1990, nog voor er van een chapter sprake was, reed een groepje Harley-vrienden in de streek rond onder de naam Iron Shadows. In die periode leerden Daniël Vandevoorde en Jean-Pierre D'Haene elkaar ook kennen. Het begin van een heel avontuur en van een hechte vriendschap. In 1993 waren zij twee van de stichtende leden van het Kortrijk-West Chapter Belgium, gevestigd bij de toenmalige dealer Marc Tandt in Gullegem. Jean-Pierre D'Haene werd Director, Daniël Vandevoorde nam de taak van Treasurer op zich.

Kortrijk-West werd een echte vriendenclub, maar was ook een groep vol kilometerverters. Elke zondag reden ze een mini Ride Out, jaarlijks werd een 10-daagse reis in Europa georganiseerd, tal van internationale treffens werden bezocht. Vriendschap en genieten stonden (en staan nog steeds) centraal.

Mede dankzij de inzet en principes van Jiepie en Big Daddy groeide het toenmalige clubje op een gezonde basis uit tot een

steeds groter wordende Chapter. Om de hechtheid te bewaren werden ook jaarlijks een nieuwjaarsfeest en zomerbarbecue georganiseerd, en werd beslist om van start te gaan met een eigen jaarlijkse Ride Out. Nadat in 2007 het dealership werd overgedragen verhuisde het Kortrijk-West Chapter mee naar de nieuwe en huidige locatie van West-Flanders Motorbikes in Roeselare. Nieuwe eigenaar Roger Mahieu, zorgde er samen met zoon Wesley en schoondochter Rebecca voor een prachtig eigen Clubhouse dat Hill60 gedoopt werd. Het chapter heette voortaan Flanders Fields Chapter Belgium. Er stroomde nieuw bloed in het chapterbestuur, en onder toezicht oog van Jiepie en Big Daddy, groeide het Chapter verder uit. Momenteel telt het meer dan 80 actieve leden. Er is ondertussen een e-Chapter gecreëerd met eigen website, forum en Facebookpagina. Maar de wekelijkse en jaarlijkse uitstappen zijn nog steeds traditie, alsook de feestjes en samenkomsten. En naast de succesvolle Ride Out is er nu ook de al even succesvolle Night Ride.

Het afscheid van Jiepie en Big Daddy is gelukkig geen definitief vaarwel. Als onze eigen 'Statler en Waldorf' zullen ze vanop hun balkon in onze Hill60 wel een oogje in het zeil blijven houden. Gespekt met de nodige commentaren zullen ze nog menig nieuw lid blijven boeien en inspireren met hun anekdotes en sterke verhalen. Twee prachtige kerels, echte vrienden door dik en dun, aan wie wij als Chapter zoveel te danken hebben. Jean-Pierre, Daniël, bedankt voor alles! We hopen jullie nog jaren rond en bij ons te hebben!"

NIEUW BESTUUR VOOR HET BELGIAN METROPOLE CHAPTER

Eind februari werd het nieuwe bestuur van het Belgian Metropole Chapter voorgesteld. Een aantal bestuursleden blijven hun functie vervullen. Luc, Camille, Francis en Marc blijven Primary Officers, en ook Philippe, Hans, Nathalie en Fabrice blijven deel uitmaken van het kloppend hart van het Chapter. Nieuwkomer in het bestuur is Kim Van den Broeck, die de taak van Sponsoring Dealer op zich zal nemen. Ook met Patrick, Jan, Olivier, Danny, Karine en Rony zal er in de toekomst een nieuwe wind door het chapter waaien. Ten slotte wil het BMC Edith, Nand en Heidi bedanken voor hun inzet. Ze verlaten het bestuur, maar niet het chapter. Op naar een fantastisch motorjaar!

MET VLAG EN WIMPEL

Het Belgian Metropole Chapter vierde eind april haar vijfde verjaardag niet met een verjaardagslied, en al helemaal niet met een koningslied, maar wél met het glorieuze gebrom van 300 Harley-Davidson motoren. In samenwerking met de locale dealer H-D Capital Brussels werd een heus feest georganiseerd voor de buurtbewoners en de bevriende Chapters. Er was animatie voor de allerjongsten (hoewel 'jong' een zeer ruim begrip is gebleken), de H-D Promo truck kwam langs, er waren drank- en eetstanden, en zelfs de zon was na een lange afwezigheid nog eens van de partij! "Het perfecte kader voor het pronkstuk van deze viering, de feestelijke vlaggenparade," aldus editor Rony – Django - Puystiens. Luc en Camille, twee 'originals' en de bezielers van het BMC, hoorden en zagen dat het goed was en loodsten de gigantische ijzeren slang doorheen een mooi Groot-Dilbeeks parcours, om na zo'n 50 km weer te eindigen waar het begonnen was. Tussen pot en pint werd in een gezellige en feestelijke drukte nagekaart, werden nieuwe contacten gelegd en luidop gedroomd over een volgende BMC-activiteit. Een meer dan geslaagd verjaardagsfeest, waarvan de opbrengst integraal aan een goed doel werd geschonken. Lang zullen ze leven!



FF EEN RITJE MAKEN!

OP 7 APRIL opende het Amsterdam Chapter het seizoen met de 13FF13 rit, die met niet minder dan 160 deelnemende motoren, een gigantisch succes was. Activity Officer Ron Dekker geniet nog na: "Het weer was vooral in de ochtend koud en kil, maar naarmate de dag vorderde kwam ook de zon steeds nadrukkelijker tevoorschijn en werd het een uitstekende motordag. De Road Captains van het Amsterdam Chapter waren er al vroeg bij om iedereen op te vangen en de dag in goede banen te leiden, en alle deelnemers kregen een bijzondere herinneringspin. Dat er zoveel deelnemers waren, is voor ons een mooie bevestiging dat onze openingsrit weer goed in de smaak viel. Om 11 uur werd er gestart en vertrokken de eerste motoren langzaam richting Amsterdam. Na een mooie en veilig verlopen tocht waarvoor nog eens dank aan alle Road Captains, eindigde de tocht rond 13 uur bij de dealer met een heerlijke warme soep en een welverdiend kopje koffie."



Niks gezelliger dan op een koude winteravond een potje biljart spelen. Zo dacht het Belgian Metropole Chapter er ook over en dus organiseerde het chapter in januari haar allereerste tornooi. Acht deelnemers, waaronder twee moedige kinderen, namen het tegen elkaar op, maar het was chapterlid Jef die na een bloedstollende finale bewees het beste overweg te kunnen met een keu. Proficiat, Jef!



IN MEMORIAM PETER GARDIEN

VRIJDAG 15 MAART j.l. hebben we afscheid moeten nemen van ons chapterlid Peter Gardien nadat hij op 10 maart plotseling overleed. Het aantal aanwezigen bij de uitvaart was indrukwekkend. Ook veel leden van het Lakes Chapter Holland en het Groningen Chapter Holland waren in chapter colors of Harley-kleding naar Westerlee gekomen om Peter op zijn final ride te begeleiden. Peter stond middenin het leven en zal worden herinnerd als een enthousiast, humorvol en bereidwillig chapterlid. Peter, onze chapters zullen je erg missen, ride free!!

Namens alle chapterleden, Bestuur Lakes Chapter Holland, Bestuur Groningen Chapter Holland